

Kredsens historie

Skrevet af Pat Funnell.

Kreds 80 blev stiftet i august 1986. Per og jeg var blandt stifterne, og jeg blev valgt som formand.

Vores første hjem:

Kredsen havde hjemme i Kølsen enge. En skurvogn var klubhuset, og te og kaffe blev lavet på et enkelt gasblus. Da området grænsede op til Hjarbæk fjord, var det temmelig sumpet til tider, og vi gjorde grin med, at hundene skulle udstyres med snorkel for at gå spor. Vi havde dog ret let til sporarealer, noget som vi savner i dag. Området var temmelig åben, ingen træer, og da området var fredet, kunne vi ikke gøre noget for at skaffe mere læ. Men vi var unge, ivrige, småfanatiske og vi brændte for hundesagen, så de dårlige forhold betød ikke noget. Jeg kan mindes en kraftig storm, der faktisk væltede skurvognen og vores "lille hus". Vognen blev rejst op igen ved hjælp af et par biler. Det var noget faretruende! Det var ikke så besværligt med lokummet, men det var bestemt ikke hyggeligt at gøre rent bagefter!

Egentlig, så havde vi trænet på området sammen med flere andre hunde interesserede (Belgiskehyrdehundeklubben kreds 4) i omtrent et halvt år, da vi blev enige om at søge om lov til at danne en ny kreds i Schæferhundeklubben. Vi syntes vi manglede informationer, om hvad der rørte sig i hovedklubben. De nærmeste kredse blev tilspurgt, om de havde noget imod dannelsen af en kreds Viborg, og ud over Skive, var der ingen der havde indvendinger. Vi fik tilladelsen til at indkalde til stiftende generalforsamling den 1. august 1986 og holdt mødet den 27. august. Der var 18 tilstede.

Smidt ud!

Som jeg nævnte var det fredet område vi trænede på, og pludselig kom det kommunen for ører, at vi holdt til der, og så blev der ballade! Vi fik besked på at forføje os væk snarest. Kommunen blev kontaktet med hensyn til et nyt tilhørssted. Deres første forslag var ude hos boxerklubben syd for Viborg. Her ville de lave et stort hundecenter. Det var vi ikke interesseret i, da vi kunne forudse problemer med træningstider. De havde et andet forslag ude ved Caravel ved Løgstrup. Men så, heldigvis, fandt et af vores medlemmer vores nuværende plads. Banen var en kornmark, som ikke så ud til at yde ret meget, så det lykkedes os at overbyde den daværende lejer, og det var det.

Klubhuset:

Vi var efterhånden blevet så mange, at skurvognen ikke slog til længere som klubhus, hyggelig som det ellers var, når vi sad lårene af hinanden. Det var lige før vi skulle ind i hold, for at kunne være der. Så jagten gik ind efter et rigtigt klubhus. Vi hørte

om nogle barakker, der skulle nedrives ved Silkeborg. Vi gik sammen med kreds 63 Hobro og delte en af barakkerne. Ansøgningen om etableringen af en 62 m² træbygning, samt skur/tørkloset er dateret den 1. november 1988. Byggeriet blev forestået af medlemmerne selv. Heldigvis var der både en murer og en elektriker iblandt os, foruden et utal af handymen! Jeg glemmer aldrig synet af Keld, da han, iført træsko, gik op på taget og med et enkelt velanrettet søm i hver, rejste alle spærene, så vi kunne holde rejsegilde med manér. Der gik rigtig mange timer med at lave det dejlige klubhus, men igen var der en pionerånd over folket den gang. Jeg har et billede fra mit eget arkiv fra 1990.



I de efterfølgende år blev det yderste træ efterhånden skiftet ud.





Dengang havde vi kun en enkelt havetraktor til at slå de 6 tønder land med. Det tog ca. 18 timer!

Tussematch:

I 1990 blev vores årlige "Tussematch" startet. Vi havde søgt en kreds, der gerne ville dyste med os en gang om året. Kreds 21, Djursland gik med på spøgen og et regelsæt blev skrevet ned. Matchen skulle afholdes i juni, skiftevis i Viborg og i Messballe. Formålet var, under kammeratlige forhold, at give nye hundeførere mulighed for at deltage i en hyggelig konkurrence. Desværre tabte kreds 21 efterhånden interesse for



konkurrencen, måske fordi det kun lykkedes dem at slå os én gang ud af de syv gange konkurrencen blev afholdt, og det kun med tre points! Diplomerne findes i en mappe i klubhuset, hvis der er interesse for at vide mere. Her er et enkelt billede fra den første match, som blev holdt hos os.



Det første hold: Rene, Dorthe, Erik, Helle, Pat, Tonny, Esben og Svend Erik

Bemærk de grønne/røde dragter, vores første kredsdragt.

Konkurrencen døde desværre ud, og så måtte vi finde os en ny partner. Heldigvis sprang Kreds 14 Herning til i 1999.



Holdet (til højre): Tina, Anita, Tina, Ingeborg, Henrik, Thomas, Erik, Martin og Kristoffer med efterfølgende "søm-kamp". Du kan se flere billeder og hold opstillinger under siden: [ARKIV](#).

Dragterne er udskiftet og er nu blå.

VKK og LD7 konkurrencen:

VKK står for Vestjysk Kreds Konkurrence. Det er en konkurrence, der blev afholdt én gang om året i august imellem de 6 vestjyske kredse: Herning 14, Skive 31, Ringkøbing 32, Holstebro 33, Struer 45 og Viborg 80. Kredsen afholdt konkurrencen på skift. Vi klarede os godt og vandt flere gange. Disse kredse havde et fornemt samarbejde i mange år, hvor konkurrencen kun var en lille del. Så indførte hovedklubben landsdels begrebet. Samarbejdet blev udvidet til at omfatte de østjyske kredse helt over til Grenå. VKK blev lavet om til Landsdel 7 konkurrencen (LD7) med nogenlunde de samme grundregler. Dog blev holdene beskåret med et par hunde for at spare tid. Vi klarede os stadigvæk godt, se diplomerne i mappen, men gradvist deltog der færre og færre kredse, og til sidste blev det aflyst!



Villy, Kirstin, Inge, Niels og Leif fra VKK i Skive 1992

Arrangementer:

I løbet af årene har kredsen deltaget i og afholdt flere arrangementer. Her følger nogle billeder fra nogle af dem.

1993 deltog kredsen i kreds konkurrencen til Schæferhundeklubbens 75 års jubilæum. Holdet blev nr. to og der var en større backinggruppe, der camperede i Odense.



Der var mange aktiviteter foruden konkurrencen den weekend. Blandt andet havde man fået den professionelle fårehyrde fra Tyskland, Karl Füller, til at drive en flok får, med hjælp af en enkelt schæferhund, fra travbanen til dyrskuepladsen.



1995 holdt en gruppe medlemmer camping ferie på pladsen. Det er sket flere gange. Den ene gang resulterede det blandt andet i nye skjul og en agility bane. Vi har jo ikke rendende vand på pladsen, men et nødtørftig bruser blev sat op. Det var bedst at gå i bad sidst på eftermiddagen, da vandet var blevet opvarmet af solen! Nej hvor vi hyggede os, og sikke vi fik trænet hund!



Sankt Hans

I en årrække var der tradition for en Sankt Hans fest på pladsen med alt hvad der hører sig til, bål, heks, musik og snobrød! Kan du kende den ene musikant?



10 års jubilæum

I august 1996 fyldte kredsen 10 år, og det blev fejret på bedste vis. Det blev i øvrigt slået sammen med det års VKK, og at vi vandt stort gjorde dagen ikke ringere! Vi festede videre efter konkurrencen med stegt patte gris og andet godt.



DM/VM udtagelse

1997 var det år, hvor vi var vært ved en DM/VM udtagelses konkurrence. Nærmere bestemt den 12.-13. april. Desværre kan jeg ikke finde nogle billeder fra arrangementet, som vi i øvrigt fik rigtig mange rosende ord for, både fra publikum, men ikke mindst fra deltagerne! Skulle der være nogen, der læser dette og ligger inde med nogle billeder, vil jeg frygtelig gerne låne dem. Jeg har fundet et kopi af vores annonce, der blev bragt i hovedbladet.

Opvisning

I juni 1997 gav vi opvisning til en byfest. Det har vi i øvrigt gjort flere gange.



Den 4.9.1999 afholdt Schæferhundeklubben for Danmark åbent hus og vi var med.



Espalier:

Kredsens medlemmer har altid været villig til at gøre noget ekstra for hinanden ved bryllupper og lignende. Her er nogle eksempler.



Erik og Helle



Hanne og Gert



Lene & Poul



Thomas og Lisbeth

Smidt ud igen!!!

Den 30. juli 2009 skete det så! Vi måtte forlade Danmarks bedste træningsplads. Arealet havde skiftet hænder, og den nye ejer var af den formening, at han kunne tjene mere ved at lægge området ud i mini juletræer end at leje det ud til os! Det var noget af en katastrofe. Formanden Ole gave kredsens lov til at være hjemmehørende på hans private træningsplads i Rødkærsgade, men det kostede dyrt i medlemmer. Kommunen søgte efter noget til os og endelig fik vi tilbudt det område hvor vi ligger nu, på Guldbækvej ved Viborg. Der var en nedlagt ejendom, hvor vi kunne indrette klubhus i et par af stuerne og køkkenet. Det var et fint hus, hver gang det regnede var der swimmingpool i kælderen! Der var sikkert fyldt med skimmelsvampe, men vi kunne komme i tørvejlr! Kommunen havde lovet at vil bygningerne blive fjernet inden alt for længe, og så håbede vi at kunne finde midlerne til selv at bygge et klubhus. Desværre måtte vores dejlige klubhus i Ravnstrup blive stående, da det ikke var muligt at flytte den, om så vi havde haft et sted at stille den! Vi er naboer til PH foreningen og er fælles om et areal mellem de to klubhuse. Der er langt vej endnu, og

på vores generalforsamling blev det til en tremands bestyrelse for første gang i kredsens historie.

Generalforsamling 2014 så kredsen lykkeligvis igen med en 5 mands bestyrelse.

Den 23 august 2014 deltog kredsen i Foreningernes dag. Flere af kredsens medlemmer støttede op om arrangementet og der blev også givet opvisning. Videoen kan ses her på vores hjemmeside.



Nedrivning af staldbygningerne gik i gang. I december måned 2014 kom der besked fra kommunen, at nedrivningen af stuehuset var forestående og lige før jul, faktisk den 21., mødte en flok af kredsens medlemmer op for at tømme huset og pakke det hele ind i en container, der var lejet til formålet!



Kreds Generalforsamlingen februar 2015 måtte holdes hos Ketty, da vi var stadigvæk husvild! Det var en kold vinter og kaffe og kage måtte indtages i det fri i ly af buskene! Vi fik heldigvis lov til at låne Politihunde foreningens hus i en periode.



Trods de trønge kår, var der stadig liv i kredsen og i april stillede nogle fra kredsen til Grindsted Spor Cup og vandt pokalen for bedste kreds!

I slutning af juni 2015 blev der igen kaldt til arbejde, da der skulle ryddes plads og støbes fundament inden vores små træhytter skulle ankomme.



Hytterne ankom den tredje juli og sommeren gik med ombygningen af de to hytter til ét klubhus.





Med manges menneskers fælles hjælp, blev klubhuset færdig.

Der mangler stadig nogle ting før vi er helt færdig med byggeriet, men nu kan det nydes!



Julefesten 2015 kunne holdes i fineste stil!

Den 27. august 2016 på selve 30 års dagen fejrede kredsen 30 års jubilæum i det fine klubhus!

Formænd:

I den tid kredsen har eksisteret har der kun været 1 ekstraordinær generalforsamling og den faldt i 1999. Vi har haft 7 forskellige formænd.

1986-1998 Pat Funnell

1998- 1999 Helge Skovsbøl

1999-2003 Leif Mortensen

2003-2005 Thomas Ravn

2005-2007 Leif Nielsen

2007-2011 Ole Tias Nielsen

2011-2017 Anette Rohrig Nielsen

2017- Tom Pedersen

Det var så et "lille" resumé af kredsens 30 år lange historie. Det er skrevet, som jeg husker det. Hvis du husker det anderledes, eller har noget du synes der skal med, så må du gerne kontakte mig. Pat.